



Arrestforvarer

Willy W. Hansen (1908 – 1988)

*Fortalt af Willy W. Hansens datter, Helle Peder-
sen:*

Min far, forhenværende arrestforvarer Willy W. Hansen, er født i 1908 i Kølsen ved Viborg.

Han tog realeksamen fra Viborg Katedralskole, hvorefter han blev uddannet som mejerist ved Sunds Mejeri. Senere blev han ansat ved fængselsvæsenet og var vagtmester ved Vridsløselille Statsfængsel, hvor han var i mange år. Samtidig havde han et job som forretningsfører ved sygekassen i Vridsløselille, i dag Albertslund.

En travl mand!

Under 2. verdenskrig var han med i modstandsbevægelsen og måtte gå under jorden, indtil krigen sluttede.

Til Ribe

I 1958 fik han stillingen som arrestforvarer i Ribe og flyttede familien til embedsboligen i Arresten, Torvet 11 i Ribe. Det var lidt af en omvæltning. På det tidspunkt var der tre betjente ansat ved arresten.

"Hotel Hansen"

Arresten havde mange "logerende", især spritbilister, som planlagde de-

res "ferie" på "Hotel Hansen", som den spøgfuldt blev kaldt, blandt andet på grund af den gode mad, der blev serveret.

Min mor var som hustru til arrestforvareren hende, der stod for forplejningen til de indsatte, hvilket indebar, at min far og mor var bundet 24 timer i døgnnet, da der skulle laves både morgenmad, frokost og aftensmad. Engang var en af byens kendte personer på "besøg". Han ønskede ikke mad fra min mors køkken, men bestilte mad fra Hotel Dagmar. Dette kunne dog ikke lade sig gøre. Han måtte nøjes! Han fik dog sin lænestol og forskellige andre private ting med ind i cellen.

Til Roskilde og retur

I 1964 søgte min far stillingen som arrestforvarer i Roskilde, hvor arresten var noget større, og flyttede fra Ribe. I 1970 fik han nok af fængselsvæsenet, gik på pension og flyttede tilbage til Ribe, hvor han nød sit otium, indtil han døde i 1988.

Han ligger begravet i de anonymes gravsted på Ribe Ny Kirkegård ved Tangevej og har derfor ingen gravsten.

Om Ribe Arrest

Ribe Arrest ligger på Torvet i Ribe som genbo til Ribe Domkirke. Den er oprindeligt opført i 1546 som kapellanbolig for Domkirken. Oprindeligt var den i én etage. I 1841 blev den omdannet til pigeskole, og der blev bygget to etager ovenpå.

I 1891 blev den indrettet til arresthus for Ribe. Således fungerede den i knap 100 år til 1989. Derefter overgik den til privateje. Den nye ejer omdannede bygningen til hotel under navnet "Den Gamle Arrest" og indrettede de tidligere fangeceller til hotelværelser og arrestforvarerboligen til en tøjbutik og café. I kælderens oprettedes en butik med håndstøbte lys.

I 2018 skiftede arresten atter ejer. Butikkerne er nu nedlagt. I stedet er der indrettet restaurant, blandt andet med udeservering i den gamle fangegård om sommeren. Hotelvirksomheden i de tidligere fangeceller er bibeholdt. Bygningen er fredet.

Fortællingen om arrestens historie er skrevet af Ribe Kirkegårdes Fortællegruppe.



RIBE
KIRKEGÅRDE